

Mijn postzegel en ik



Jan van Tellingen:

‘Noem mij maar fietslatelist’

Miniaturen, kaarten, beeldjes en postzegels. Jan van Tellingen (65) verzamelt alles wat met fietsen te maken heeft. Zijn thema-verzameling heet ‘Fietsen... grenzeloos en wereldwijd’.

Jan is een van de auteurs op postzegelblog.nl. De ‘fietslatelist’ noemt hij zichzelf. Zelf is hij ook een fanatiek fietser. Elke zaterdag trapt hij met maten van Ren- en Toerclub ‘Duurstede’ 100 kilometer weg. Met die club is het trouwens allemaal begonnen: “Toen wij begin jaren ‘80 naar Wijk bij Duurstede verhuisden, raakte ik betrokken bij de oprichting. Zo werd fietsen mijn nieuwe passie. Niet alleen op de weg, maar ook op postzegels.”

Jan werd lid van de Postzegelclub. Mooi voor de wintermaanden, en het thema lag voor de hand! Zijn eerste fietspostzegel was er één met een afbeelding van een heel peloton. Een bijzondere ontdekking in 2003 was een postzegel met daarop een fietsende Máxima en Willem-Alexander bij de Wijkse molen Rijn en Lek. “Via de Bicycle Stamps Club leerde ik fietslatelisten over de hele wereld kennen. Zo kreeg ik een correspondentiekameraad in Californië, die mij geholpen heeft met mijn verzameling.”

3.000 FIETSPOSTZEGELS

Albums vol heeft Jan inmiddels, met in totaal zo’n 3.000 fietspostzegels. Het aantal fietspostzegels in Nederland is gering, ook al vormen zij het fietsland bij uitstek. Het eerste Nederlandse exemplaar is er een uit een kinderserie van 1958 (4 cent + 4 cent blauw); kind op een driewieler.

De tweede stamt uit 1962. De meest recente is van 24 juni jongstleden; een postzegelboekje over het vrouwen wielrennen, met postzegels van negen Nederlandse wielrensters (zie ook pagina 11). “Uiteraard heb ik ook diverse Persoonlijke Postzegels, met foto’s van mijn fietsminiaturen. De nieuwste is een verliefd stel op de fiets, gemaakt van Italiaans tin.”

BIZARRE ONTDEKKING

Je kunt het zo gek niet bedenken of Jan heeft er een fietspostzegel van. Ooit gehoord van de Ronde van Egypte? Of van de Internationale Vredeskoers in Warschau, Berlijn en Praag? Er zijn postzegels van. Jan heeft ze. Maar een van zijn favorieten is toch wel de Maleisische uitgifte SEA Games 1989. “Het is een serie van vier, met één postzegel met wielrenners. De handtekening van de ontwerper, W.R. Hanson, staat op de tab. Die koester ik: want daar is maar één van.” Af en toe doet Jan een bizarre ontdekking. Zoals in 1985, toen de Stadspost van Leeuwarden een postzegelserie uitbracht over de eerste Friese elfstedentocht voor beroepswielrenners. “Ik herkende de beeltenis meteen. Het was een kopie van een postzegeluitgifte van de Franse kolonie des Afars et des Issas voor de Olympische Spelen van Montreal in 1976. Plagiaat dus, maar ook dat maakt deze hobby zo boeiend.”

